

Anne Charlotte Benedictsson

Anne Charlotte Benedictsson, gift Ljungberg, var Victoria Benedictssons äldstastyvdotter. 1880 gifte sig Anne Charlotte med Gustaf Ljungberg. Ljungberg var lantbrukare och familjen bodde i Annelund utanför Helsingborg. Bröllopet mellan Anne Charlotte och Gustaf är väl dokumenterat av Victoria, både i hennes almanackor och i brev. Förberedelserna var många och festligheterna varade i hela fyra dagar.

Victoria berättade för väninnan Hilma Hagelbäck (kantorns dotter i Hörby) om festligheterna. Värt att lägga märke till är det klänningstyg som AnneCharlotte fick av Charles de Quillfeldt, vilket grämde Victoria.

Brevet är renskrivet av Staffan Benedictsson. Originalen finns i VictoriaBenedictsson arkivet i Lund.

17/4 1880

...Det var ju om Anne Charlottes bröllop jag i mitt förra bref lofvade att tala? Nåväl! Det var konfektsbröllop och 99 kort voro utskickade, alla de bjudna kommo inte men jag förmodar att der ändå voro mellan 80 och 90. Vigseln skedde vid ljus och på gästgivaregården i den sal der Anne Charlotte svängt sig så många gånger och hvilken af tärnor och marskalkar dekorerats alldeles utmärkt vackert i blommor och grönt, armstakar, pelare och dylikt. Hela bröllopet varade endast från 7 till 10 men blef det oakadt ganska dyrt. Allting lyckades bra och det var med en lättnadens suck man den dagen drog sig tillbaka efter väl öfverståndet delprof. Här hemma väntade oss påskägg i all anspråkslöshet. Påskdagen voro brudparet, tärnor med riddare samt brudgummens föräldrar ute på en "körtur" och klockan ½ 3 var här middag för "släkten" hvilken gick upp till det nätta talet 50. 7 rätter mat och ingenting misslyckadt, det kan man kalla tur. Efter middagen dansades och strax efter 10 serverades soupér. Bruden var klädd i ljusgrön sidenklänning, mycket nobel, så nobel att jag fann bäst att hålla mig på afstånd. Therése Ljungberg* glömde mig då hon helsade, det vittnade just icke



om savoir vivre och då hon kunde glömma att jag var värdinna tog jag mig den friheten ___ från den stunden ___ att gentemot henne glömma alla en värdinnas pligter, men jag tror icke att hon märkte det. Tredje dagen efter bröllopet (annandag Påsk) var det meningen att hela skaran skulle gått till fotografen men det stannade vid en spatsertur. Bruden var klädd i svart siden, en present af Quillfeldt (men "tyst tala aldrig om 'et'") klädningen var mycket vacker emellertid. Den dagen var der bal och souper till Ljungbergs, bruden klädd i mörkröd eller karmosinröd, tjock sidenklänning med atlasränder. Present af svärföräldrarna liksom den gröna. Jag vet icke den dag jag varit så glad på något kalas som jag var den dagen, så riktigt glad i själ och hjerta.



Fjerde dagen efter bröllopet hade vi frukost för brudparet, tärnor & marskalkar samt de gamle Ljungbergs samt de allra närmaste släktingarne. Sedan togs farväl till Ljungbergs, det dracks champagne och så reste de, fyra vagnar fulla...

**Troligen brudgummens kusin Johanna Therese Ljungberg född 7/12 1854 i Helsingborgs Maria (M), dotter till Skomakare Alexander Ljungberg* ■

© Copyright. www.victoriabenedictsson.se

