

Victorias äldst bevarade brev 16/3 - 1865

Demoiselle

Demoiselle Edla Bergwall

Min egen lilla snälla unge!

Tusen tack för ditt kära brev, det var så snällt att ni skref. Jag gick och väntade och väntade hvarje postdag på brev från er och kunde icke begripa hvarför ni inte skref.

Det är sådant utmärkt slädföre och jag är ute och åker släde så ofta: först och främst till presten och sedan kör jag i enspännare med Polle och hemtar posten.

Ack du om det ville blifva slädföre ända till Påsk så skulle jag köra till Lindved flere gånger.

Du får nödvändigt låta porträttera dig innan Påsk så att jag kan få ditt porträtt då.

Det är väl bra roligt att du blifvit uppflyttad till tredje klassen?

Vet du att språklådan är så tom ty jag kommer aldrig någon städes nu, emedan jag blir rent trött af att resa, derföre att jag far så illa ibland när det är snöyra, och det är nästan hvarje gång då jag är i Sjörup.

Nu får jag berätta dig hvad jag fick på min födelsedag: jag fick ett förkläde, ett stycke tvålv, två riksdaler, en ask, ett par kängsnören, en schalet samt några verser.

Det är sådant "ruskot" väder nu om dagarna, som der står i min gamle väderspåman, så att man kan inte komma ut om dörren; ni sitter väl också inom fyra väggar så länge det är kallt.

Du leddes ju betydligt strax efter Jul, men kom ihåg att "tålamod öfvervinner surkål". Nu är det väl treffligare sedan Mamsell Meijer kommit, Alma lär ju att sjunga af henne, hon tycker väl att det var bra roligt? och så får ni väl höra Mamsell Meijer sjunga hvarje dag; ja du, fast än vi inte ha en sångerska här så få vi likväl höra sång, ty nu har lärkan anländt, och vi hafva äfven ett par domherrar i trädgården, som sjunga så snällt. Der blir nog inga blåsippor på Domme om Påsk, ty det ser ut som om vintern skulle hålla i ända till dess. För någon tid sedan var här en Dalkulla som hade många vackra saker, och jag fick en liten trefflig broche, en kam och en karniol ring. Fia sade att hon skulle skrifva också, men jag vet inte om hon blir färdig, ty hon har så brådt med en stubbe som hon skulle kläda öfver. Nu har jag minsann skrifvit en hel hop sladder så att du är väl trött deraf nu, och derföre är det väl bäst att jag håller upp.

Pappa, Mamma och Caroline hafva bedt helsa dig genom din tillgifna
Victoria Bruzelius

