



# HÖRBY KOMMUN

KULTURNÄMNDEN

242 00 HÖRBY

Till  
Gunilla - Margaretha

Kulturnämnden inbjuder till en träff på biblioteket torsdagen 12 februari kl. 19.00 för en genomgång av planerna för ett Victoria Benedictsson-jubileum 1988.

Victoria Benedictsson dog 23 juli 1888 och kulturnämnden har för avsikt att högtidlighålla minnet genom ett jubileum under vecka 16 1988.

Vår önskan är att så många som möjligt av Hörbys invånare skall kunna ta aktiv del i jubileet, som vi därför vill utöka att även innefatta Hörbys lokal- och personhistoria under senare delen av 1880-talet. För att uppnå detta behöver vi hjälp av föreningslivet, skolan och studieförbunden.

Vi hoppas att ni vill delta och hälsar er välkomna till planeringsträffen.

Hörby kulturnämnd

genom

*Gunilla*

Gunilla Skans

1987.02.03

Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren)

Född 1850, död 1884 i Köpenhamn

Fadern var lantbrukare på en gård i Fru Alstad som han på grund av dålig ekonomi fick lämna 1863. Han var senare auditor. Hans maka f. Finérus. Den 22 sept 1871 gifte sig Victoria, flicknamn Bruzeliuz, 21 år gammal med postmästaren i Hörby, Christian B, 48 år gammal, änklings med fem barn. V hade velat studera vid konstakademien i Sthlm men fadern sa nej och "vi förtreten" äktade hon Christian, som var god vän med hennes sväger.

Födde i äktenskapet två barn, 1873 Hilma och 1876 Helena, som dog strax efter födelsen.

Styvbarnen var Uno, f 1857

Hilda, f 1861

Knut, f 1864

Mathilda, f 1865

Dessutom fanns äldsta dottern Ann-Charlotte, f 1859, som 1880 gift sig med lantbr G Ljungberg, Helsingborg och som alltså inte vistades i hemmet vid Råbygatan.

Kyrkoherde Evald Lundegård tillträdde tjänsten i Hörby 1881. Hans fru hette Ida (med vilken Victoria kom att skvallra mycket då de träffades på planen vid kyrkan bl a) vidare barnen Justus (1860-1924), målare, Axel (1861-1930), författare, Karl (1864-1947), redaktör på DN, Sofie (1869-1900). I hemmet i prästgården fanns också hushållerskan Sanna, som styrde och ställde med det mesta.

I sina dagböcker och Stora boken skrev VB ned bl a anekdoter och folksagor, brevutkast och brevavskrifter, skrivövningar och skisser, funderingar om allt möjligt o s v. De var hennes arbetsmetoder före debuten i bokform med Från Skåne 1884.

Sen följde fyra år av hektiskt arbete, depresssioner och glädjestunder, en omfattande korrespondens med samtida författare, resor till Stockholm och Köpenhamn. Georg Brandes träffade hon första gången den 30-sept 1886. Han var jude, ett berömt namn i dansk litteratur och kritik.

Deras förhållande var ömsom vin, ömsom vatten, Brandes skrev en besk kritik om boken Fru Marianne och det torde ha bidragit, tror man, till hennes planer på självmordet, som även fick näring av hennes svikna förhoppningar om honom. Natten mellan den 21 och 22 juli 1888 tog hon sitt liv på hotell Leopold. Hon ligger begravnen på Vestre Kirgegaard i Köpenhamn.

Av barnen hade hon det bästa förhållandet med styvdottern Matti.

Ellen  
Gudrun  
Olof  
Emil

År 1884  
"Lantbrukaren"  
1884